

מהרי נא

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא מובטל מעבודה ואהבה
כן, הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע
מה יעשה כשיגמור את הצבא.

אמא באה ואומרת: "בוא קצת לסלון"
הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"
מסתכל על מדף התקליטים הישנים
השירים שליוו את חייו.

מהרי נא...

את עכשיו מול כוכב, מנצנץ במרחק
את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי
אני קורא בשמך לביתי.

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית הוריו
כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא חוזר אל חדר נעוריו.

כשאמא באה ואומרת: "יש לך מכתב"
הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו
הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב
ומביא את אהבת חייו

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה

הוא שוכב על הספה בבית הוריו

כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה

הוא חוזר אל חדר נעוריו.

אמא באה ואומרת: "תשתה משהו חם"

הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"

מסתכל על ארון הספרים הישנים

סיפורים שליוו את חייו.

מהרי נא והניחי על ליבי תחבושת

בטרם תשכיביני לישון

וספרי לי על הילד שהייתי

איך שמחתי על הגשם הראשון.

Am Em Am E F G Am

הילד בן שלושים יש לו חום גבוהה הוא שוכב על הספה בבית הוריו,

כן הוא בן שלושים יש לו חום גבוה הוא חוזר אל חדר נעוריו

Am E G F

אמא באה ואומרת תשתה משהו חם הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו

מסתכל על ארון הספרים הישנים סיפורים שליוו את חייו

Am E F E F G F

מהרי נא והניחי על ליבי תחבושת בטרם תשכיביני לישון

וספרי לי על הילד שהייתי איך שמחתי על הגשם הראשון

Am Em Am E F G Am

הילד בן שלושים יש לו חום גבוהה הוא מובטל מעבודה ואהבה

כן הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא

Am E G F

אמא באה ואומרת בוא קצת לסלון הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו

מסתכל על מדף התקליטים הישנים השירים שליוו את חייו.